



Familie Both

'Ik laat niets op zijn beloop'

Pieter Both (37) is vader van Rachel (9), Bram (7) en David (5). Zijn echtgenote Rolinda, destijds 31, overleed bij de geboorte van David. Sinds die tijd zorgt Pieter voor de kinderen.

Pieter werkt parttime (0,25 fte) als godsdienstleraar op een middelbare school in Raalte en is tevens voorganger (0,70 fte) van de PKN-gemeente in Vollenhove, waar Rolinda eerst op de kansel stond. "Ik doe alles heel gestructureerd. Op zaterdag draai ik alle wassen, zondagavond vouw ik de wassen weg, op maandag - mijn niet-werkdag - doe ik alle boodschappen. Twee dagen in de week, als ik naar school moet, lever ik de kinderen om zeven uur af bij de voorschoolse opvang, dan ontbijten ze daar ook. Ik zorg altijd dat de avond tevoren alles klaarstaat voor de kinderen, tassen ingepakt, zodat ze zich 's ochtends alleen maar hoeven aan te kleden en tanden te poetsen. Ik heb ze ook zo snel mogelijk geleerd om van alles zelf te doen: uit- en aankleden, billen vegen, veters strikken, jas dichtritsen.

Onze kinderen vielen altijd op doordat ze zo veel zelf konden. Hier in het dorp kunnen ze ook overal zelf heen, ik haal en breng ze eigenlijk nooit, behalve naar zwembles. En de eerste keer na voetbal heb ik mijn zoon opgehaald. Maar de oudste twee zijn allebei weleens door iemand thuisgebracht die niet kon geloven dat ze zelfstandig naar huis mochten gaan. Ik laat niets op zijn beloop, ik plan altijd vooruit. Als ik knelpunten zie aankomen, neem ik maatregelen. Ik denk altijd na of iets sneller of handiger kan, kook bijvoorbeeld voor twee dagen tegelijk. Alles staat of valt met

de koningin[dag?]markt. Wat ik de afgelopen jaren vooral geleerd heb? Hulp durven vragen, ja, maar ook alleen die hulp accepteren waar je echt wat mee opschiet. Zo heb ik iemand die voor mij de tuin doet, mijn moeder komt een dag in de week, die houdt dan ook de kinderkamers bij, en ik heb twee meisjes die samen komen helpen in de huishouding. En vanuit de jeugd van de kerk heb ik een heel reservoir oppasmeisjes."

'De oudste twee zijn allebei weleens door iemand thuisgebracht die niet kon geloven dat ze zelfstandig naar huis mochten gaan'

een goede organisatie. Kleren voor de kinderen koop ik ook altijd in het voren; ik sla elk jaar een flinke slag op